

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Maak je verlangen concreet
door er iets mee te doen**

“Wanneer je een beweging brengt in je leven van: ‘ik wil dit doen, ik wil daar naartoe, ik wil daarmee bezig zijn’, dan zal je voortdurend weer de kracht voelen in jezelf van de verduidelijking die je aan je verlangens geeft.

Want het verlangen is dikwijls mistig en wanneer je met iets bezig bent, dan kan dat verlangen concreet worden, zichzelf verduidelijken en zo worden dat het ofwel groeit ofwel afneemt.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 13: ‘De reden van je bestaan’) © Mayil.com